



## Nieuwsbrief Foundation Care For All – The Netherlands

December 2015

### *Namasté*

*In het afgelopen jaar is Nepal volop in het nieuws geweest vanwege de aardbevingen in april en mei. Door verschillende organisaties in binnen- en buitenland is veel geld ingezameld om de wederopbouw van het land te verwezenlijken. Ook FCFA is hard bezig geweest met de inzameling van financiële middelen voor nieuwe en bestaande projecten. Daarbij was er in oktober een sponsorreis naar Nepal voor onze donateurs georganiseerd. In deze nieuwsbrief vindt u een korte update van een aantal belangrijke highlights.*

*Een warme kerstgroet en een vreugdevol nieuw jaar!*



## Nieuw studiebeurzenproject in Sankhu

In de Kathmandu Valley ligt het dorp Sankhu - in de heuvels op een uur rijden afstand vanaf het centrum van de hoofdstad. Sankhu is ernstig getroffen door de aardbevingen; vele huizen en gebouwen zijn verwoest en veel mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Via onze adviseur juridische zaken Bart Tabingh Suermondt is er een projectaanvraag bij FCFA binnen gekomen. In het verleden heeft Bart vrijwilligerswerk gedaan in het klooster van Sankhu en hij is sindsdien betrokken gebleven bij dit dorp en haar inwoners.

In overleg met het schoolbestuur heeft FCFA ervoor gekozen om een studiebeurzenproject op te zetten voor leerlingen van de schooljaren 11 en 12 om zo leerlingen de mogelijkheid te bieden hun school af te maken en de school financieel te ondersteunen.

Aan de hand van een selectieprocedure worden de meest kwetsbare leerlingen uit het dorp geselecteerd en gevolgd in de laatste twee jaar van de basisschooltijd. Voor dit project zal FCFA samenwerken met onder andere de Samaanta Foundation in Kathmandu.

## Matedewal School

De bouw van het schoolgebouw van de Matedewal Higher Secondary School is in volle gang. Helaas heeft de bouw vertraging opgelopen door een tekort aan bouwmaterialen als gevolg van de aardbevingen in het voorjaar en de recente grensblokkades. De fundering voor de 10 lokalen is gereed en een aantal muren zijn reeds in aanbouw; zodra er weer materialen voorhanden zijn zal de bouw in circa 3 maanden voltooid zijn.

Tijdens de sponsorreis voor donateurs in oktober is er een bezoek gebracht aan de school en de leerlingen, zie voor meer informatie hierover de reisverslagen verderop in onze nieuwsbrief.



## Nieuw bouwproject Pashupati School



In augustus jl. stuurden wij een mailing aan onze vrienden, familie, donateurs en overige belangstellenden met het verzoek tot steun aan de Pashupati School in Parbat district – een school waarvan tijdens de aardbevingen eerder dit jaar maar liefst 15 lokalen verwoest werden. Mede dankzij de ontvangst van vele donaties en bijzonder genereuze donaties van Stichting Legal Together, de IBBO Foundation en de Kin San Tai Chi School kunnen we u nu melden dat het benodigde bedrag om 5 nieuwe lokalen te bouwen bijeen gebracht is! Op korte termijn verwachten we met de voorbereidende werkzaamheden te kunnen starten. Om de lessen tijdens de bouwperiode doorgang te laten vinden zijn door onze zusterorganisatie CFA-Nepal enkele functionele noodlokalen (*zie foto's hierboven*) ter beschikking gesteld.

Tijdens een recent bezoek aan deze school werd bevestigd dat nog eens 10 lokalen zullen worden gebouwd met steun van de overheid en Rotary Club Parbat. Medio volgend jaar heeft deze school dus weer de beschikking over voldoende lokalen; een prachtig vooruitzicht!

## Reisverslag organisator Elke Wouters

Wat ooit tijdens een barbecue begon als “wat zou het leuk zijn als onze sponsoren en overige geïnteresseerden eens zelf met hun eigen ogen de projecten in Nepal zouden kunnen zien” werd in oktober 2015 werkelijkheid. In samenwerking met Footprints Nepal heeft FCFA een mooie reis uitgezet waarbij er een wisselwerking zou plaatsvinden tussen het bezoeken van verschillende projecten van FCFA, alsook het bezichtigen van de meest mooie bezienswaardigheden op het gebied van natuur en cultuur in Nepal. Na een lange voorbereiding en een lange vlucht arriveerden we op 3 oktober in Kathmandu. Door de aardbevingen in de afgelopen periode en de benzinecrisis in Nepal was het vooraf spannend wat we zouden aantreffen. Het was emotioneel en indrukwekkend hoe iedereen in Nepal weer opkrabbelt in de zware periode die zij nu hebben. Met de groep heb ik enorme betrokkenheid gevoeld bij de Nepalezen en de projecten van FCFA. Het is een onvergetelijke ervaring geweest om voor een groep 17 personen een reis naar Nepal te organiseren. Hoogtepunten waren toch wel de wandeltocht(en) door de bergen en rijstvelden, het lokale leven in de dorpjes en zeker niet te vergeten de geweldige, warme ontvangst door de kinderen en de schoolleiding van de mede door FCFA gesponsorde scholen. Iedereen kreeg een brok in zijn keel, zo indrukwekkend was dat. Hier doen we het dus voor. Wie weet wordt er in de toekomst nog wel eens zo'n reis georganiseerd...



## Reisverslag reizigers Bernadet Rijvers & Wil Wouters

Natuurlijk volg je als familie van Jelle de ontwikkelingen in Nepal van FCFA. Afgelopen oktober ging dan ook een lang gekoesterde wens in vervulling om dit land met eigen ogen te zien. Wij waren 2 van totaal 17 mensen, deels familie en allen nauw betrokken, die een toeristische reis hebben gemaakt en een aantal FCFA -projecten mochten bezoeken. Daarnaast mochten we kennis maken met Mark, een aantal medewerkers van de Nepalese stichting en vrienden van Jelle.

Nepal is een fantastisch land, met prachtige natuur, vriendelijke, kleurrijke mensen, eeuwenoude historie en cultuur. Maar ook een gebied waar de aardbeving van april letterlijk en figuurlijk nog nadreunt. Er is veel menselijk leed en schade aan onder andere de, door Unesco beschermde, middeleeuwse stadscentra. Een brandstof tekort door politieke invloeden en wegblijvende toeristen maakt het er niet gemakkelijker op.

Heel bijzonder is dan ook om te zien dat de Nepali hun leven weer oppakken en gelukkig lijken te zijn.

Tijdens de bezoeken aan FCFA -projecten en de presentatie van de Samaanta Foundation werd duidelijk dat zij erg dankbaar zijn richting FCFA en haar donateurs voor alles wat er voor hun wordt gedaan. Maar rondkijkend in de steden en zeker ook in de kleine dorpjes zie je dat er nog heel veel gedaan moet worden, hierbij denkend aan scholenbouw, educatie en sanitatie. Wij hopen dat FCFA nog vele jaren steun kan blijven geven. Helpt u mee?

## Reisverslag reizigers Hans & Sé

Afgelopen oktober zijn we op vakantie geweest in Nepal. De reis was georganiseerd door stichting Foundation Care For All (FCFA), met in ruim twee weken een druk programma van toeristische hoogtepunten, maar zeker ook het bezoeken van enkele FCFA-schoolprojecten. De eerste dagen voegden zich Jelle Wouters, vriendin Kiki en Mark van den Eijkel bij het gezelschap. Jelle is medeoprichter van de stichting en momenteel strategisch adviseur; Mark is voorzitter.

Reeds in januari hadden we besloten om mee te gaan en de vliegtickets waren al lang binnen, toen in april en mei twee dramatische aardbevingen grote delen van het land ontwrichtten, duizenden slachtoffers maakten en veel cultureel erfgoed vernietigden of toch zeker zwaar beschadigden. Pas net voor de tweede preunie van het reisgezelschap, in augustus, werd het negatief reisadvies ingetrokken. Evengoed was het nog steeds spannend in welke conditie we het land en de mensen daar zouden aantreffen.

De kennismaking met een stad als Kathmandu is om een aantal redenen boeiend. Al het gemotoriseerde verkeer, van brommer en motor tot bus en vrachtwagen, is constant in de waarschuwingsstand en laat via getoeter weten dat men eraan komt. Iedereen is gewend aan al dat achtergrondlawaai en verkeersagressie is de Nepalese bevolking vreemd. Er was al enkele weken sprake van een brandstofcrisis, met veel minder verkeer op de weg dan gewoonlijk; desondanks was er veel luchtverontreiniging en mensen met mondkapjes op behoren dan ook tot het normale straatbeeld.

Je krijgt de beste impressies van het dagelijkse leven wanneer je al voor zonsopgang de straat op gaat. Vroeg wakker worden lukt zonder wekker, want de eerste offers bij de vele tempels en tempeltjes worden al gebracht als alles nog donker is. En dat gaat gepaard met klokgelui en gerinkel van belletjes; een enkele keer met een heuse rammelaar. De eerste ochtendstralen geven de groente- en fruitmarktjes een warme gloed. De kleding van de vrouwen licht op in het felste rood. Zojuist gekochte tweedehands kleding wordt, zo nodig, ter plekke door de kleermaker ingekort, of voorzien van een nieuwe rits. De bevolking is uitermate vriendelijk en men groet elkaar de gehele dag met het inmiddels bekende “Namasté”, een hindoeïstisch gebaar om respect te tonen, waarbij men de handen samendrukt voor het hart.

De eerste volle dag wordt in Kathmandu doorgebracht. Pashupatinath is de belangrijkste hindoeïetempel in Nepal en aan de rivier vinden de gehele dag door crematies plaats. Bouddhanath is één van de grootste boeddhistische tempels in Zuid-Azië en men was er druk aan het werk om de schade van de aardbeving (en vervolgens schade bij eerste reparaties) te herstellen.

Dan gaan we naar “buiten”. Kathmandu ligt in een valei. We zoeken de hoogte en het groen op. Dat is ook de eerste keer dat we in de verte flarden van de Himalaya zien. Wij zijn niet gewend om reuzen van zes, zeven kilometer te bewonderen en het geheel biedt een idyllische aanblik. Tijdens een pittige trekking bezoeken we een mooi boeddhistenklooster. De boomtoppen zijn met elkaar verbonden door honderden slingers met Nepalese gebedsvlaggetjes.

In Bhaktapur krijgen we pas een goed beeld van de verwoestende kracht van een aardbeving. Enkele tempels in het centrum zijn compleet verwoest en alleen grote foto's getuigen van wat er vóór april was te aanschouwen. Maar er



blijft genoeg over om te bewonderen, al is dat vaak met veel schuin aangebrachte balken als letterlijk steuntje in de rug. In het hotel krijgen we een presentatie van de Samaanta Foundation. FCFA werkt al jaren samen met deze organisatie, die kansarme jongeren de mogelijkheid biedt om te studeren. Enkele van deze studenten waren aanwezig en vertelden hoe dankbaar ze zijn voor de donaties.

De schoolprojecten die we bezoeken liggen allemaal in de buurt van Pokhara, na Kathmandu de grootste stad van Nepal. We worden met de bus een eind in de goede richting gebracht, maar de laatste twee uur moeten toch te voet worden afgelegd, met veel hoogteverschil, een hangbrug, rivieroeveren en in de verte voedselzoekende apen in de bomen. Als de groep compleet is, aan de rand van het dorpje, lopen we de hoek om en treffen daar de eerste te bezoeken school. Letterlijk honderden kinderen en vele leerkrachten staan ons op te wachten met bloemenkransen en shawls en we krijgen de bekende rode stip op het voorhoofd, de 'tika'. Naast het bestaande schoolgebouw "inspecteren" we ook de ruwbouw van acht nieuwe klaslokalen. Het is een ontspannen bezoek en na een drankje en wat toespraakjes nemen we afscheid. De hele middag heeft een diepe indruk op ons achtergelaten.

Na een rustdag in Pokhara, waarbij een aantal van ons zich wagen aan een duospiong paragliding, bezoeken we nog twee scholen. Eén daarvan, met een

fantastisch uitzicht op de 7 kilometer hoge Fishtail Mountain, is de school geweest waar Stan, een van de bestuursleden van CFA-Nepal, zelf nog voor de klas heeft gestaan. Daarna bezoeken we de laatste school, met een al even gastvrij onthaal als twee dagen daarvoor. Marieke, zelf onderwijzeres in Rijsbergen, neemt initiatief en onderhoudt zich met wat oudere leerlingen. Bernadet daagt in een ander lokaal een meisje uit om wat op het bord te tekenen en Marie-José krijgt de allerkleinsten enthousiast met een Engelse versie van het liedje “Hoofd, schouders, knie en teen” en met grote punchbalonnen. We nemen afscheid van elkaar met een mega-selfie en het inmiddels ingestuurde Brabantse “houdoe”.

We verhuizen naar ons laatste gezamenlijk verblijf van de reis: de heerlijk groene omgeving van Hotel Parkside, gelegen aan de rand van het nationale park Chitwan. De jungle wordt op diverse manieren verkend. Eenmaal zakken we voor dag en dauw de rivier af in authentieke kano's. Krokodillen langs de kant (en misschien ook wel in het water) zorgen ervoor dat we stilzitten. We nemen deel aan zowel een olifanten- als een jeepsafari. De gidsen zijn alert en vakkundig in het opsporen van zowel groot als klein wild. Herten en reeën in overvloed, moeder en baby neushoorn, maraboe, adelaar en vele ijsvogeltjes en nog meer krokodillen.

Het laatste gedeelte van de reis splitst het gezelschap zich op. Eén groep gaat met het vliegtuig verder om enkele dagen een trekking te lopen in prachtig berggebied van de Himalaya. De rest gaat per toeristenbus terug voor een verblijf van enkele dagen in Patan, naast Kathmandu en Bhaktapur het derde van drie koninkrijkes uit het rijke verleden van Nepal. Ook Patan heeft een levendige binnenstad en als onderdeel van het tien dagen durende festival “Dashain” maken we ook nog een avondtocht met geesten mee. Een mountain flight naar het dak van de wereld, de Mount Everest, maakt de reis compleet. Nepal zit bij velen van ons nog tussen de oren. Een prachtig land, maar vooral veel lieve mensen!

Veel dank aan diegenen die deze reis mogelijk hebben gemaakt: Elke Wouters en Mark van den Eijkel aan Nederlandse kant; Ajay en Suman Pant [www.footprints-nepal.com](http://www.footprints-nepal.com) voor de uitvoering en inventiviteit. Namasté!



Foundation Care For All – The Netherlands

Stichting Foundation Care For All is opgericht op 8 september 2006. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda, onder nummer 20127327. Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Stichting Foundation Care For All - IBAN nr. NL20RABO0126298157 – Rijsbergen - [www.fcfa.nl](http://www.fcfa.nl)